

# Julbrev 2013



*Förra söndagen, den andre advent, var det julstämning. Ute låg snön vit, hjortarna hade gjort intåg på gatorna i Grebo, vågats sig upp på altanen och ätit slut på våra äpplen som blivit kvar i två påsar vid köksdörren. I köket var det julstök med korvstoppning, pepparkaksbak, julmusik och glögg enligt gammal tradition. Idag, den tredje advent, är det hållregn utanför fönstret, men också en fin regnbåge. Då är det svårare att hitta känslan av jul, men vi hoppas på kyla igen inför julhelgen!*



*Vi fortsätter med vår tradition att skicka ett julbrev till er som finns runt omkring oss, för att dela med oss av våra minnen från året som gått.*

*Det blev två skidresor för oss under första delen av 2013. I trettonhelgen var vi i Romme och på sportlovet åkte vi för tredje gången till Madonna i Italien. Mellan våra skidresor hann vi med lite annat. Johan och Anna tillbringade en helg i huvudstaden på tu man hand med musikál och finare middag.*





*I början på februari infann sig under en kort period ett fantastiskt isläge. Vi tog tillfället i akt! Johan hann med en mitt i veckan-tur till Vättern och nådde ända ut till lilla och storaRöknen.*

*Veckoslutet tillbringades även det på skridskor, under lördagen beåktes Yxningen och skärgården fick besök under söndagen - denna söndag kommer under lång tid leva kvar i våra minnen då isen och vädret var fantastiskt, en lång dag avslutades med toppbestigning av Kupa Klint innan trötta barn bogserades in till Tyrislöt hamn.*





*Under vår Italienresa som var fylld av sol och snö kom det glada nyheter hemifrån, lilla Märta, vår nya kusin och solstråle hade kommit till världen!*



*Väl hemma följde flera helger som var späckade med kalas för Malin och Lisa, men den tredje helgen i mars hade vi fått lite abstinens vad det gällde friluftsliv så då gav vi oss ut på expedition på Ärlången.*

*Vi fyllde två fjällpulkor med tält, stormkök och sovsäckar och skidade ut till Storön (som är ganska liten). Grannarna skakade nog på huvudet åt oss, men det blev en härlig tur och en ny erfarenhet för Malin och Lisa som inte tältat i snö förut.*





*Påskan firades hemma med påsklunch för Andersson-släkten. Det var fortfarande mycket snö så båt-fixet fick vänta ytterligare någon helg.*

*Lisa gjorde debut på trupp gymnastik-tävling i Borensberg, det var nervöst men roligt. Malin gjorde en strålande insats som presentatör då Grebo skola firade Åtvidabergs 600-årsjubileum, det var också nervöst men roligt.*





*Sista helgen i april var det dags för sjösättning av CorEss och efter ytterligare lite fix var det dags för kanalturen ut i skärgården. Olle hängde med oss och hjälpte till som gäst. Det blev salut då vi skulle sova i båten för första gången för säsongen. Någon slags gasansamling i värmaren gjorde att det sa "PANG" och skorstenskåpan slets av. Vi blev lite rädda och kröp nära varandra i stället och lät värmaren vara avslagen.*

*Efter Bråttom kom ytterligare 7 gästar ombord, det var barnen Strömberg och Arnell med mödrar som åkte med ned till Söderköping. Ytterligare någon dag senare ute på en skärgårdsö strömmade vatten in på durken i båten på grund av läckage i en pump, då var det nära att båten lades ut på Blocket, men det var ju tur att det stannade vid tankar, för sommaren 2013 blev ju en fantastisk båtsommar.*





*Det kändes ju som vi seglade i medelhavet, solen bara sken och sken. Vi gjorde ingen långsegling denna sommar, men vi har tappat räkningen på hur många gånger vi passerade Kejsaren. (För er som inte känner till traditionen så är Kejsaren ett sjömärke som man måste skåla för. Låter man bli, kan det hända att man seglar på grund eller får regn på sin semester och det vill man ju inte vara med om.)*







*Nu har vi skaffat ny barlast till båten, ett gäng champagne-flaskor då en ny tradition skapades denna sommar av besättningen på Billabong a.k.a. Kakmonstret, att dricka ett glas skumpa vid Kupan på Gubbön. Tack Anders, Hans och familjen Karlfeldt för en härlig veckas segling i Söderhavet!*





*Vi har förstås scoutat en hel del under året. Just nu har vi 23 scouter i Grebo scoutkår och i våras var vi på hajk i Vitvassa och nu i november i Grönsveden. Båda hajkerna blev väldigt lyckade och gav oss mycket energi att vilja fortsätta med verksamheten. I höstas tog vi med de äldsta (som är jämngamla med Malin) och åkte på JOTA/JOTI-hajk som Björsätterscouterna hade ordnat. JOTA står för Jamboree On The Air och innebär att scouter över hela jorden träffas över kort- och långvågsradio och pratar med varandra. Nu för tiden finns även JOTI på Internet. Det var väldigt roligt att få delta i ett färdigt arrangemang och träffa andra som brinner för scouting.*





*I slutet på sommaren köpte Anna en ny cykel och föräldrarna blev lite bitna igen. Vi utforskade alla tänkbara stigar runt Grebo, så på höstlovet drog vi iväg till Tännaldalen med cyklarna på taket. Vi hade fått köpa en cykel av Buckards till Lisa och till Malin hyrde vi en cykel. Efter en tur på fjället var tjejerna också bitna, men Johan var dessvärre gipsad. Så det kan gå... Tjejerna kunde i alla fall både cykla på fjället och prova slalomskidorna denna vecka då början av veckan bjöd på höstväder och slutet på vinterväder. Johan drack kaffe och jobbade på med "det egna företaget" VisionL.*





*Man kan ju inte skriva ner allt i ett sånt här brev men givetvis har vi återupprepat en hel del favoriter även detta år; Jolleskola för Malin och Lisa i Snäckevarp (måste ju bara skriva att båda våra duktiga seglartjejer tog sig till finalen i år), Nilssons camping, Ålö-träff och besök på Öro. Året har också bjudit på ett gäng 40-årsfester. Tack Eva, Linda, Pernilla och Ulrika för att vi fick vara med!*

*Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år 2014*

*Julkramar från Anna, Johan, Malin och Lisa*